

## ABDESTİN SÜNNETLERİNE UYMAK ŞİRK MİŞ!

### ÖZET

Sosyal medyadaki saptırıcı bir videoda, Abdest alırken, farzlarını ifâ yanında sünnetlerine de riayet etmek, şirk olarak anlatılıyor. Kim olduğunu tanımadığımız Konuşmacı, abdestte farzlar dışında yaptığımız sabit ve kesin sünnetlerin, Peygamber (s.a.v.)'den gelmediğini, aksine -hâşâ- Şeytan'dan geldiğini ileri sürüyor.

Söz konusu videoda, inandırıcı ve ikna edici bir anlatımla verilen sinsi zehri ve ilhâdî sezebilmek için, öncelikle abdestin farzlarını ve sünnetlerini bilmeye, sonra da "**Kur'an İslam'ı**" denen sapık akım hakkında malumat sahibi olamaya ihtiyaç vardır.

Çünkü, videoda anlatılan sakatlığın temeli, "**Kur'an İslam'ı**" denen sapkınlığa dayanır. "**Kur'an İslam'ı**", dinde sünneti kabul etmeyip, "**biz sadece Kur'an'da olanı kabul ederiz**" diyerek sünneti inkâr eden sapkın akımdır.

Sünnet inkâr edilirse, Kur'an kesinlikle anlaşılabilir ve İslâm yaşanmaz. Neticede, fert ve toplum sapıklığa düşer.

Nitekim, Sünnet'i veya hadisleri inkâr, başlı başına bir küfürdür. Çünkü, Sünnet'i inkâr, Kur'an'da çok yerde emredilen Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e uymayı emreden ayetleri de inkâr etmek demektir. Sünnet'i inkârla, kelime-i tevhid'in ikinci kısmındaki "Muhammedün Rasulülullah" unsuru da inkar edilmiş olur. Hz. Peygamber (a.s.)'in haşa, sadece bir "postacı" olduğunu kabul etmek, kelime-i tevhid'in bu unsuruna imanı sağlamaz.

Videodaki sapkınlığı fark edebilmek için ayrıca, **Sünnet'in dindeki yeri ve öneminin** bilinmesine de ihtiyaç vardır. Zira, videoda şirk denen unsurlar, Rasulüllah (s.a.v.)'in abdest alma şeklinden bir kesittir.

Sünnetleri yerine getirmek dinde önemlidir. Ancak, sünnetin ifâ edilememesi, ibadetin/abdestin sıhhatine mâni değildir. Bir farza veya ibadete ilişkin sünnetler ifâ edilmezse, o ibadete sadece kerahet karışmış olur.

Abdest için de aynı hüküm geçerlidir. Dolayısıyla, farzları tamam olan bir abdest de sahihtir, makbuldür. Abdestin sünnetlerine riayet ise, abdesti mükemmel hale getirir, kerahetten kurtarır, faziletini artırır.

Hal böyleyken, "abdestin farzları yanında sünnetlerini de yerine getirmek yanlıştır veya şirk" demek, hatta Şeytan'dandır demek, sapkınlıktan başka bir şey değildir. Tabii ki bu videodaki amaç da Müslümanları saptırmaktır.

Böylesi bir söylemde, İslam Dini'nin en temel iki unsurundan biri olan "sünnet" hakkında ve ibadetlerin temeli olan "abdest" hakkında hakaret ve aşağılama vardır. Öyle ki, namaz ibadetinin de bir parçası olan "abdest" üzerinden,

H.z. Peygamber (s.a.v.)'in ve ona uyan müminlerin icra ettikleri ibadet şekli, şirk ve Şeytan'dan olduğu kabul edilmekte, ayrıca bu ibadeti yapanlar da etkin bir dille aşağılanmaktadır.

Böyle bir söylemin, dini bozma ve dinden soğutma amacı taşıyan bir misyoner faaliyeti olması da mümkündür.

"Kur'an İslam'ı" sapkınlığı için bkz. <https://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=161#2024020890> ).

"Sünnetin dindeki yeri ve önemi" için de bkz. <https://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=180#2024020862> ).

## KONUVA GİRİŞ

Sosyal medyada uzun süreden bir video dolaşıyor. Dört dakikalık zehir saçan bir videoda, abdest üzerinden, dinde akıl almaz bir yıkım hedeflenmektedir. (Videonun 9 dakikalık olan daha uzun şekline de rastladık).

Haddi zatında bu video, geçen yıllarda müteaddit defalar Fakir'e sorulmuştu. Vidodaki maksadın çok açık olduğunu ve ehl-i imanı kandırma imkânı olmadığını düşünerek o yıllarda spontane kısa tenkitler yazmakla yetinmiştik. En son, birkaç dostun haber verdiğiğine göre, video sosyal medyada çokça yayılmış ve Müslümanları da epeyce tereddüte sürüklemiş. Bu yüzden -sağ olsunlar- dostlarımız, bu muzır video hakkında mükellef bir reddiye hazırlamamız konusunda ricada bulundular. Bu yüzden işbu yazımızı kaleme aldık.

Videoda, kim olduğunu bilmediğimiz kısa sakallı ve bilge rolü oynayan genç konuşmacı, ikna edici ve vurgulu bir konuşma üslubuyla olsun düzgün diksiyonuyla olsun samimi bir görüntü vererek Müslüman kitleyi, dinleri hakkında tereddütlere sürüklemektedir.

Bu zehirli konuşma aracılığıyla, abdest ibadeti üzerinden yapılan dezenformasyonla, dinin iki ana kaynağından biri olan "Sünnet"ın (hadislerin) geçersizliğine işaret edilmektedir.

Videoda konuşan usta sanatçı, zehrinin etkisini artırmak için, şok ifadelerle söze başlıyor ve diyor ki:

***"Milyonlarca insanın aldığı abdest yanlış... Bunu söylerken beni deli falan zannedebilirsiniz. Hatta yanlış kelimesini bırakın, şu cümleyi kullanıyorum; her gün milyonlarca kişinin aldığı 8 basamaklı abdest, Allah'a ve Rasülü'ne büyük iftiradır, büyük bir hakarettir ve şirktir. Bu kadar net cümleler kullanıyorum. Bu kadar net cümleler kullandığıma göre bir kanıtım olmalı, bir delilim olmalı! ..."***

## NEYMİŞ O YANLIŞ VE ŞİRK OLAN?

Videoda konuşan kişiye göre, Allah ve Resulüne hakaret ve şirk olan şey, “8 basamaklı abdest”miş!

“*Sekiz basamaklı abdest*” dediği de şu bildiğimiz, sünnete göre her gün beş vakit aldığımız abdestin ta kendisi!

Yani, bahse konu olan, abdestte; **“elleri yıkamak, ağza su vermek ve çalkalamak, burna su vermek ve burnu temizlemek, yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı mesh etmek, kulakları ve boynu mesh etmek, ayakları yıkamak...”**

Bu şekilde aldığımız bir abdest, bir kısım sünnetlerine riayet etme gayretiyle aldığımız abdesttir.

Vidodaki Konuşmacı, elleri yıkama ile kolları yıkamayı ayrı kategoride sayıyor, kulaklara meshi de “yıkamak”(!) olarak ifade ediyor. Abdestin 4 farzına ilaveten saydığı 4 maddelik sünnet eylemini de yanlış ve şirk olarak niteleyerek, milyonlarca Müslümanın abdestte şirke düştüğünü ifade ederek büyük bir ajitasyon yapıyor.

Haddi zatında abdestin sünnetleri, dörtle de sınırlı değil. Aksine, aşağıda müstakil başlık altında sayacağımız üzere, abdestin 18 veya daha fazlası denebilecek kadar sünnetleri ve bunların yanında bir de adapları vardır.

Bu yüzden, videoda konuşan kişi, şirk olarak(!) 4 maddeden değil, en az 18 maddeden söz etmeliydi(!) Demek ki diğer sünnetlerden haberi yok...

## ABDESTİN ASLI NEDİR?

Videodaki zehirli polemliği sezebilmek açısından abdestin farzlarını, mahiyetiyle bilmek çok önemlidir. Abdestin aslı, yani olmazsa olmazı, farzlarıdır. Bunlardan biri eksik olursa, o abdest sahih olmaz. Bu farzlar; **“Elleri kollarla beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları yıkamak”** olmak üzere dördttür.

Yıkanması gereken organları üç defa yıkamak ise, aşağıda sayılacağı üzere sünnettir. Bir uzvun sargılı veya yaralı olması yahut da yıkanması gereken organlardan birinin mevcut olmaması hali, tabii ki bu hükmün istisnasıdır.

Eskiden aile ve mahalle büyükleri küçücük çocuklara bunu 32 farz kapsamında ezberletirlerdi. 54 farz kapsamında da pratik şekilde, farzları ve haramları sayarlar, onları da öğretirlerdi.

Fakir’e şahsen, rahmetli Dedem dört-beş yaşımdan itibaren bunları öğretmeye başlamıştı. Köyümüzde, Yunan istilasına da şahit olmuş “Hacı Hüseyin Ağa” lakaplı sâlih bir zât vardı. Dedemle beraber gittiğimiz köyümüz camisinde Ezan-ı Muhammedî okununcaya kadar cami önünde beklerken, o zat da bunları bana ve diğer çocuklara sayarak öğretmeye çalışırdı. Allah onlara rahmet etsin! Hoca Mektebi’nde buğdayla tutulan köy hocasının yıl boyunca öğrettikleri de hariç!

Dinin esaslarının, emir ve nehiyelerinin, 32 ile 54 ile sınırlı olmadığı hususu, bilinen bir gerçektir. Ancak, her mükellefin daha çocukluk çağında, ilk basamakta bilmesi gereken dini temel bilgiler, Osmanlı Ecdadımızın halka yönelik ilmihal kitaplarında bu şekilde bir kategori ile öğretilmiş.

Ezcümle, evvelemerde temel itikadi ve ameli esaslar, toplum fertlerine daha çocukluk çağında öğretiliyordu. Bunları bilmek, dinin diğer umdelerini ve ahlaki esaslarını bilmeye mâni değildi, aksine temel şartıydı.

32 farzın içerisinde; imanın şartları var ki, onlar imanın 6 temel esasıdır. İslam'ın şartları var ki, onlar da 5 temel dini vazifedir. Bundan başka, namazın farzları (12), abdestin farzları (4), guslün farzları (3) ve teyemmümün iki şartı var.<sup>1</sup> Ahlak, edep, davranış, haram helal ve ahiret bilinci de elbette bu bilgilerle iç içe veriliyordu. Bu ve benzeri bilgileri içeren Mızraklı İlmihali, Ahmediye, Muhammediye ve Envâru'l-Âşikîn gibi kitaplar, her evde bulunuyor ve evin her ferdi tarafından ezberlenircesine sürekli okunuyordu, okutuluyordu.

Böylece, aileden başlamak suretiyle bilinçli, birbirinin hak ve hukukuna saygılı bir toplum oluşuyordu. Ayet ve hadisler dışında, kullar tarafından yazılan her bir kitapta elbette tenkit edilecek noktalar ya da izâfî bakış açıları olabilir. Yeter ki, temel esaslara aykırı olmasın! Bu noktada biz, itikadi bir sorun olmadığı sürece, bir kitabın sonuçta topluma ne kazandırdığına ve nereye götürdüğüne bakarız.

Dini reformist hareket, 32 farz ve 54 farzın yanı sıra, ilmihal ve temel akaid kitaplarımızı da çok görerek topluma kerih gösterdi ve unutturdu. Bundan sonra ise, temel dini bilgiden yoksun zihinlere, videodaki sapkın düşünceye benzer ifsâdâtı sunmak kolay hale geldi.

“Neden?” dersiniz: Videodaki ifsâdattan örnekle ifade edecek olursak; 32 farzın içinde, yukarıda görüldüğü üzere, abdestin 4 farzı da yer almaktadır. Bunları bilen bir mümin, bu farzların dışında, ağza burna su vermek ve kulakları ve enseyi mesh etmenin de sünnet olabileceğini kendiliğinden anlayabilir.

Abdestin farzının 4 olduğunun dayanağı, Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresi 6. ayettir. Ayet-i kerimenin ilgili bölümü şöyledir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

**“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle beraber) yıkayın, başınızı (ıslak elle) mesh edin ve ayaklarınızı da (topuklarınızla beraber) yıkayın.”** (Maide, 5/6).

<sup>1</sup> Yazımızın uzamaması için, 32 farzın içeriğine ve 54 farza yer veremiyoruz.

Ayet-i kerimede sayılan abdestin 4 farzını yerine getirilmekle abdest sahih olur. Ancak, abdesti sünnetleriyle birlikte almak, aşağıda tekrar edileceği üzere, abdestin faziletini artırır.

Buna göre, yolculukta veya kırdan yahut da herhangi bir durumda, su kıtlığı söz konusu olduğunda, abdestin farzlarıyla da yetinilebilir. Bu şekilde alınan bir abdest de sahihtir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, abdestin farzlarını ve sünnetlerini bilen bir mümin, yukarıda sözü edilen videoda belirtilenlerin yanlış ve maksatlı olduğunu, hatta, sünnetin inkâr edilip küçümsenmesinden dolayı bu anlatının küfür olduğunu da rahatlıkla çıkarabilir. Bunun için, dini temel bilgiler, çocukluk aşamasından itibaren toplumun her ferdine öğretilmelidir.

## ABDESTİN SÜNNETLERİ

Abdestin sünnetleri, zehir saçan videoda şirk diye sayılan 4 maddeyle sınırlı değildir. Genel olarak abdestin Sünnetleri; “Eûzü Besmele” ile başlamak, niyet etmek, ilk önce elleri bileklere kadar yıkamak, ağza üç defa dolu dolu su vererek ağızda suyu çalkalamak, burna üç defa su vererek her defasında burnu temizlemek, dişleri misvak veya fırça ile temizlemek (misvak ve fırça yoksa, baş ve şehadet parmağı ile dişleri ovma), bir uzuv kurumadan diğerine geçmek, tertibe (sıraya) riayet etmek, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, yıkanan her organı üç defa yıkamak, parmak aralarını aralamak, abdest suyunu bıyık ve kaşların arasına erdirmek, sakalı sık olan kimsenin, sakalını parmaklarıyla aşağıya doğru aralaması (sakalı seyrek olanın, sakalın altını yıkaması vaciptir), başın tamamını kaplama mesh etmek, kulakları ve boynu mesh etmek, abdest organlarını yıkarken ovma, abdeste sağ taraftan başlamak gibi fiillerdir.

Abdestin sünnetleri olarak saydığımız bu maddelerin her biri, Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz’in abdest alış şekline alınmıştır. Bunları kâh Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz kendisi tanımlamış kâh da sahabe ondan gördüğünü aktarmıştır. Peygamber (s.a.v.)’den aktarılanların her biri de sağlam yollarla bize kadar intikal etmiş; kıyamete kadar da sağlam şekilde intikal etmeye devam edecektir. [Bkz. Buhari, Sahih, “*Kitâbu'l-Vudu*”, I/42-67; Müslim, Sahih “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/203-241; Nesâî, Sünen “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/6-172; Ebû Dâvud, Sünen “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/14-270; İbn Hacer, Bülûğu'l-Merâm, sayfa, 25-34; vd.].<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Abdestin her boyutu ve faziletiyle ilgili hadisler, bazı hadis kaynaklarımızın “*Kitâbu'l-Vudu*” bölümlerinde müstakil olarak, bazı hadis kaynaklarımızda ise “*Kit’abu’t-Tahâre*” bölümleri içerisinde toplanmıştır. Örnek olarak bkz. Buhari, Sahih “*Kitâbu'l-Vudu*”, I/42-67; Müslim, Sahih “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/203-241; Nesâî, Sünen “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/6-172; Ebû Dâvud, Sünen “*Kit’abu’t-Tahâre*”, I/14-270; vd. Bunların hepsini yazmak, en az bir cilt kitap tutar.

Şu kadar var ki, abdeste ait sayılan bu sünnetler, Hanefi Mezhebine göredir. Hanefilerde sünnet addedilen bazı fiiller, delillerin farklı değerlendirilmesinden kaynaklı olarak mezheplere göre farklılık arz edebilmektedir.

Örneğin, Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre “niyet”, abdestin sıhhatinin şartıdır; yani onlara göre niyet farzdır. Şafii ve Hanbelilere göre “tertibe riayet” farzdır. Maliki ve Hanbelilere göre, “başın tamamını mesh etmek” farzdır. Hanbelilere göre, “kulakları ve kulakların içini mesh etmek” farzdır. Maliki ve Hanbelilere göre ise, “yıkanan organlar kurumadan abdesti tamamlamak”; yani, organları peş peşe yıkamak da farzdır.

Yukarıda kısaca temas edildiği üzere, farzları yanında abdestin sünnetlerine de riayet edilirse, abdest mükemmel olur ve fazileti artar. Sünnetler ifâ edilmekle, Rasulü Allah (s.a.v.) Efendimiz’e uyulmuş olur ve bunun da ayrıca sevabı olur. Bu husus, konunun mihreri olduğundan dolayı yerine göre tekrar etmekte yarar görüyoruz.

Abdestin sünnetleri dışında bir de “adapları” vardır. Örneğin; abdest alırken kibleye dönmek, yüksekçe bir yerde bulunmak, bir mazeret yoksa başkasından yardım istememek, abdest esnasında dünya lafı etmemek, ağza ve burna sağ elle su verip sol elle burnu temizlemek gibi. Yazımızı uzatmamak adına konunun devamını, ilmihal kitaplarına havale ediyoruz.

## SÖZ KONUSU VİDEODA İFSAD EDİCİ DİĞER SÖYLEMLER

Söz konusu ifsat edici videodaki Konuşmacı, abdestte farzlar dışında yaptığımız sabit ve kesin sünnetlerin, Peygamber (s.a.v.)’den gelmediğini, aksine -hâşâ- Şeytan’dan<sup>3</sup> geldiğini ileri sürerek, Müslümanları açıkça saptırmaya çalışmaktadır. Videodaki o muzır söylemlerden bir dizisi de şöyledir:

**“(Ayet-i kerimede geçen 4 farz dışında) Diğer 4 basamağı kim ekledi? Ben size söyleyeyim, Peygamber ekledi. Ama size diyecekler ki, hayır o da sünnet, peygamber ekledi diyecekler. Ben size şimdi Peygamber’in eklediğini ispat edeceğim, Kur’an’daki abdestin nasıl olduğunu 5’e 6 (Mâide, 5/6) ayetten gidin okuyun; bana inanmayın. Benim dediğim doğru mu bakın! Ben bir insanım, yanılabılırım, yalan söylüyor olabilirim, sizi aldatıyor olabilirim. Gidin söylediğim ayeti orada okuyun! Abdest orda var mı yok mu? ...”**

Görüldüğü üzere konuşmacı, samimi görüntü veren bir edâ ile bu sünnetleri Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yapmadığı yalanını söyleyerek hem halkı kandırıyor hem de Peygamber (s.a.v.)’e yalan isnat etmiş oluyor.

Bu bakımdan, yukarıda tırnak içinde verdiğimiz ifadede geçen “**yalan söylüyor olabilirim, sizi aldatıyor olabilirim, gidin şu ayete bakın ...**” ifadeleriyle de özellikle

<sup>3</sup> Videonun iki şekline rastladık. Biri, yaklaşık 4 dakikalık, diğeri ise 9 dakikalık. Uzun olan, birincinin devamı mahiyetinde. Abdestin sünnetlerinin Şeytan’dan geldiğini söylediği yer de 9 dakikalık videonun başlarında yer almaktadır.

doğru konuştuğu imajını vermekte ve bu surette masumiyet zırhına bürünmektedir. Bize göre, bu ifadelerindeki “olabilirlik” eki fazladır. Yani, konuşmacının ihtimalle söylediği bu iki husus, bizatihi gerçektir. Başka bir ifadeyle Konuşmacı, yalan söylemekte ve Müslüman halkı dinleri hususunda kandırmaktadır. Dolayısıyla, Konuşmacının bu hali bize, “*Bakara, 2/204*” ayet-i kerimesini hatırlatmaktadır. Ayet-i kerimenin meâlî şöyledir:

*“İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (sözünün özüne uyduğuna dair) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, hasımların en amansız olanıdır.”* (Bakara, 2/204).

### VIDEODA SAPTIRILAN AYET VE GİZLENEN AYET-İ KERİMELER

Videoda konuşan kişi, saptırıcı söylemlerine delil olarak, Mâide Suresi’nin 6. ayeti yanında, En’am Suresi 106. ayetinin bir kısmını oluşturan “*sana indirilene* (vahyedilene) *uy!*” ifadesini de Arapçası ve mealıyla birlikte okumaktadır.<sup>4</sup>

Konuşmacının okuduğu kısım, ayetin sadece bir parçası olmasına rağmen, sanki ayetin tamamıymış gibi lanse etmektedir. Ayetin devamında yer alan ve manayı tamamlayan kısmı okumaktan da imtina etmektedir. Ya da hocası o kadar öğretmiş olmalı!

Halbuki, ayetin okunan kısmıyla göz ardı edilen kısım, anlam bakımından bir bütünlük içindedir.

Zira, ayetin devamında, “... *Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir*” ifadesi mevcuttur. İlgili ayet-i kerime şöyledir:

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

*“Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.”* (En’am, 6/106).

Görüldüğü gibi ayet-i kerimede, “*Kulluk edilecek (ilâh) sadece Allah’tır. O nedenle müşriklere uyma, Allah’ın vahyine uy!*” anlamında Hz. Peygamber (a.s.) üzerinden bütün müminlere, sadece Allah’a kulluk emredilmektedir. Ayetin asıl mevzusu ise, müşriklerin Peygamber (s.a.v.)’e yaptıkları eziyetlere karşı, “*sen onlara aldırış etme, itibar da etme, yoluna bak!*” anlamına, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e destek ve tesellidir (Ahmed b. Muhammed es-Sâvî, Haşiyetü’s-Sâvî, I/579).

Zira bir Peygamberin zaten işi gücü ve ana görevi, vahye uymaktır. Bir peygamberin vahye uymaması muhaldir (Hâkka, 69/46). Peygamberlere ait “*ismet*” ve “*tebliğ*” sıfatları da bunu gerektirir.

<sup>4</sup> Kur’an-ı Kerim’de, aynı anlamı ifade eden benzer ayetler de vardır. Bkz. Yunus, 10/109; vd.

Öte yandan, söz konusu ayet-i kerimenin (En'am, 6/106) öncesi de müşriklerden ve onların tapındıklarından uzak durmanın gereğiyle ve iman-küfür sınırlarının izahıyla alakalıdır.

Öyleyse, “En'am, 6/106” ayetinin bir parçasını alıp da asıl manayı ortaya koyan kısmını göz ardı etmek suretiyle abuk sabuk anlam çıkarmak ve bunu da götürüp, ilgisiz bir şekilde abdest ayetine uygulamak; bunun neticesinde de **“abdest alırken, ayette sayılan 4 unsura ilave yapılamaz. Çünkü vahiyde sadece 4 unsur mevcuttur, bunların üzerine ilave edilen fiiller (sünnetler) şirktir ve Şeytan’dan bir iştir”** demek, tam bir sapkınlıktır.

Halbuki, yukarıda belirtildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.), abdestin nasıl alındığını günün her vaktinde sahabeye göstermiştir. (Bazı hadisler için bkz. İbn Hacer, Bülûğu'l-Merâm, sayfa, 25-34]. Sahabe ise, dini her konuda olduğu gibi, abdest konusunda da Rasulü Allah (a.s.)’dan gördüğünü ve öğrendiğini, en doğru şekilde kendinden sonraki kuşağa (tâbiuna) aktarmıştır. Bu uygulama, bize kadar da dosdoğru olarak gelmiştir. Nitekim, Kur’an’ın birinci müfessiri, Kur’an’ın kendisidir. İkinci müfessiri ise Rasulü Allah (s.a.v.)’dir. Peygamber (a.s.), ayeti nasıl anlamış ve nasıl uygulamışsa, ayetin anlamı öyledir.

Hal böyleyken Rasulü Allah (s.a.v) Efendimizin binlerce sahabenin gözü önündeki uygulamasını **“şirk”** kabul edecek kadar bir gözü dönmürlük ve sapkınlık olamaz!

Konumuzla ilgili olarak, Rasulü Allah (s.a.v.)’e itaati emreden, bunun aksinin sapıklık olduğunu, onun hakemliğini kabul etmeyenin iman etmemiş olduğunu bildiren çok sayıda ayet-i kerime de mevcuttur. (Bkz. Nisa: 4/64; Âli-İmrân: 3/132; Nisa: 4/80; Âli-İmrân: 3/31; Âli-İmrân: 3/31, 32; A'râf: 7/158; Ahzab, 33/21, 36; Haşr, 59/7; vd.).

Bunlar içerisinde, özellikle:

... وَمَا آتَيْتُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

**“... Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçın! ...”** (Haşr, 59/7) ayeti ile;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

**“Andolsun ki, sizin için, Allah’ı ve Âhiret gününü arzu edenler ve Allah’ı çok ananlar için, Allah’ın Peygamber’inde pek güzel bir örnek vardır.”** (Ahzab: 33/21).

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

**“(Rasülüm) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tabî olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcıdır ve acıyandır.”** (Âli-İmrân: 3/31);



Ayetlerini görmezden gelmek, maksatlılık ve pervasızlıktan başka bir şey olamaz.

### **HZ. PEYGAMBER (S.A.V.), KUR'AN'IN AÇIKLAYICISIDIR DA!**

Hiz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Kur'an'ın yaşayanı olması yanında, ayrıca hem tebliğ edicisi hem de açıklayıcısıdır. Aynı zamanda O, Kur'an'da bulunmayan konularda dinde hüküm koyma yetkisinin de sahibidir. (Bkz. <https://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=180#2024020862> ). Konumuz gereği burada, sadece Kur'an'ın açıklayıcısı (müfessiri) olduğunu bildiren birkaç ayete temas edelim:

**“... Biz sana, insanlara indirileni açıklayasın diye bu Kur'an'ı indirdik ki düşünsünler.”** (Nahl, 16/44).

**“(Biz, o peygamberleri) Apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye bu Kur'an'ı indirdik ki düşünsünler.”** (Nahl, 16/44).

**“Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”** (İbrâhim, 14/4).

Görüldüğü üzere bu ayetlerde, diğer peygamberlerin, kendilerine verilen kavimlerine açıklamak için gönderildikleri bildirildiği gibi, Rasulüallah (s.a.v.)'in de **“Kur'an'ın açıklayıcısı”** olduğu hususu açıkça bildirilmektedir. **Buna göre, “ayette sayılanlardan başka şeyi kabul etmeyiz”** demek, Kur'an'ı da inkâr etmek anlamına gelmez mi?

Abdest ibadetindeki sünnetleri **“şirk”** diyecek kadar ileri giden zavallılar, abdest ayetinin (Maide, 5/6) sadece bir kısmını değil de; aynı ayet içerisinde bulunan ve abdest emrinden hemen sonra gelen **“Eğer cünüp iseniz iyice ykanın! (...) Şayet su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin, ellerinizi ve yüzünüzü temiz toprakla mesh edin!”** (Mâide, 5/6) ifadelerini de bir ele alsınlar...

Ve cünüp olduklarında da sünnete başvurmaksızın bir gusül abdesti alsınlar! Alabilirlerse şayet! Aynı şekilde, sadece ayete dayanarak sahih bir “teyemmüm” yapabilirler mi? Mümkün değil!

Çünkü **“Mâide, 5/6”** ayetinde veya Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde, abdestte olduğu gibi gusül abdestinin farzları ve nasıl alınacağı bildirilmiyor. Teyemmümün nasıl yapılacağı da açık şekilde bildirilmiyor. Biz, guslün farzlarını ve nasıl yapılacağını sadece hadislerden öğrenebiliyoruz. Aynı şekilde teyemmümün tam olarak nasıl yapılacağını da ancak Sünnet'ten (hadislerden) öğreniyoruz.

Nitekim, sahabeden Ammar b. Yasir (r. a.) ile Hz. Ömer (r.a.) bile, cünüplükten dolayı da abdest yerine yapılan teyemmümün yapılabileceği hükmünü henüz Rasulü Allah (s.a.v.)’den öğrenmeden çıktıkları bir yolculukta cünüp olup da su bulamadıklarında, yanlış içtihatla bulunurlar. Ammar (r.a.) toprakta yuvarlanarak teyemmüm yapar. Hz. Ömer (r.a.) ise, onun içtihadına katılmaz ve cünüplükten dolayı namaz kılmamayı uygun görür. Seferden dönüşte Ammar (r.a.) durumu Rasulü Allah (s.a.v.)’e bildirdiğinde, Efendimiz (a.s.), cünüp olup da su bulunamadığında da abdest yerine yapılan teyemmümün aynısının yapılması gerektiğini ona öğretir. Ammar (r.a.), daha sonra bu bilgiyi Hz. Ömer (r.a.)’e de iletir. (Bkz. Buhârî, Teyemmüm, 4; hadis no: 338).

Abdest ibadetindeki sünnetlere “şirk” diyen aynı zavallılar, bir de sevdiklerinden birisi öldüğünde, sünnete başvurmadan, bir cenaze namazı kılsınlar! Şayet cenaze namazına inanıyorlarsa! Kur’an’da, ölen bir Müslüman için “namaz”dan söz ediliyorsa da (Tevbe, 9/84) bu namazın ne olduğu ve ne şekilde kılınacağı konusunda bir bilgi yoktur. Buna rağmen, malumdur ki Cenaze namazı, ittifakla farz-ı kifayedir ve içerisinde farzları/rükünleri mevcuttur. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi de Müslümanlar için ayrıca farz-ı kifayedir. Bu vazifelerin farziyeti veya uygulama şekli de Kur’an’da yer almaz. Cenaze ile ilgili her türlü dini vecibenin ve uygulanış şeklinin kaynağı da yine Sünnet’tir, hadislerdir. Kur’an’da yer almadığı halde Sünnet’le dinde farz veya haram kılınan başkaca fiiller de mevcuttur. (Geniş bilgi ve diğer örnekler için bkz. <https://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=180#2024020862> ).

## **SONUC**

Söz konusu videoda söylenen dini tahrif edici saçma sapan açıklamalar, kesinlikle maksatlı ve Müslümanları saptırma amaçlıdır. Çünkü videoda, abdest alırken farzların yanı sıra sünnetleri de yerine getirmek, etkili bir anlatımla, yanlış uygulama ve “şirk” olarak nitelenmektedir. Dinde kesin delillerle sabit olan abdestin sünnetlerinin, Hz. Peygamber (sav)’den gelmediği, -hâşâ- Şeytan’dan geldiğinin ve bunları yapan Müslümanların da şirke düştüklerinin söylenmesi, tam bir maksatlılık ve açık bir sapkınlıktır.

Böylesi sakat bir iddia ile hem dinin iki ana kaynağından biri olan Sünnet/Hz. Peygamber (s.a.v.) hem de Sünnet’e uyan Müslümanlar ve abdest ibadeti aşağılanmış olmaktadır.

Söz konusu videonun, misyoner faaliyeti olması da mümkündür.

Günümüzde zirve yapan böylesi sapkın ve saptırıcı söylemleri fark edebilmenin yolu, ilmihal ve akaidimizi iyi öğrenmekten geçer. İslami ilimlerin yolcusu olanların ise, hadis usulü, fıkıh usulü ve tefsir usulü ilimlerine ehemmiyet vermeleri son derece mühimdir. Bu ilimler, Kur’an ve Sünnet’i doğru anlamının temel dinamiğidir.

Unutmayınız ki, Dinimizi dejenere etmeyi temel gaye edinen ve bu uğurda ömürlerini İslamiyet’i öğrenmeye vakfeden “müsteşriklerin” ilk hedefleri, akaid/kelam, hadis usulü, fıkıh usulü ve fıkıh ilimleridir. Onlar her fırsatta bu ilimleri kötüyerek Müslümanları bu ilimlerden uzaklaştırmaya çalışırlar. Çünkü bu ilimler, onların kirli planlarını darmadağın eden etkili panzehir mahiyetindedir.

Yerli oryantalistlerden de benzer söylemleri, hatta bunlardan daha vahim şeklini duyabileceğinizden emin olabilirsiniz... Öyle ki; onlardan, bu ilimleri kaldırıp çöpe atmak isteyen ve bu ilimlerin yerine, M. Watt, Gibb, J. Schacht ve I. Goldziher gibi en azılı Yahudi ve Evanjelist oryantalistlerin<sup>5</sup> ortaya attığı batıl metotları hâkim kılmak isteyenlerle her platformda karşılaşabilirsiniz.

Keza onlardan; İslami ilimler hakkında, “*Yunan mantığı*” veya “*Arap kültürü*” diyeninden tutun da “*safsata*” veya “*uydurulan din*” diyenlerine kadar vardır. Bu bağlamda onlar, “*ulemâ dini anlayamamış*” diye söze başlarlar. Bu taşkınlığa göre, Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sonra 14 asır boyunca, (19. Yüzyılda (birbuçuk asır önce) hortlayan müsteşrikleri rehber edinenler dışında) hiç kimse hidayeti yakalayamamış demek değil midir? (Hâşâ ve kellâ!).

Hadisler hakkında ise; bir yanda, “*hadisler üç-dört kuşaktan sonra yazıya geçmiş, o zamana kadar elden ele aktarılırken onlara pek çok yabancı unsur karışmış, dolayısıyla hadislere güvenemeyiz, onlara dini hüküm bina edemeyiz*” derken; öbür yanda da “*Peygamber’in söylediği kendine mahsus bir açıklamadır; onun yaptığını masa başından biz de yapabiliriz. Benim gibi bir beşerin sözü beni bağlamaz*” dediği halde toplumda el üstünde tutulanlarına da rastlayabilirsiniz...

Bir başkasının ise, “*Hadisler toplumun anlayış ve yaşantısına uymuyorsa bizi bağlamaz*”, “*Hadisler, Kur’an’ı çağa göre anlamanın önünde birer engeldir*” gibi ilhâdî savrulmalara düştüğü halde baş tacı edildiğini ve “dinde son sözün makamı” olarak kabul edildiğini görebilirsiniz...

Şunu da ifade edelim ki, artık dini sahada da müsteşrik söylemlerin temsilcisi denebilecek bir yapının söz sahibi olduğunu söylemek, abartı değil, ne yazık ki bir vâkıdır. O nedenle, bunlardan herhangi bir şahıs veya kurum, dini değerlerimize karşı videodaki benzer tavrı rahatça ortaya koyabilmektedir. Günümüz Ehl-i Sünnet ulemasının da artık bu tehlikeli söylemleri kanıksadığını söylemek de abartı olmasa gerek...

<sup>5</sup> Müsteşriklerin (oryantalistlerin), sadece İslam Dini’ne leke sürmek ve bu dini tahrif edip Müslüman toplumları ve özellikle Müslüman Türk Milletini saptırmak için İslami ilimleri öğrendiklerini ve bu işe hayatlarını vakfettiklerini hatırlatmış olalım. Bu çalışmalarındaki tahrifatı açık şekilde değil, son derece sinsî şekilde, çoğu kere yeni kavramlar üzerinden, iyimser bir görüntü vererek ve her bir kitapta ayrı ayrı, muhatabı ürkütmecek bir dozla yürüttükleri de bilinmelidir.

Bu savruluş içerisinde -Allah muhafaza!- büyük bir içtimai çöküntüyle yüz yüze geleceğimiz gün uzak değil, kapıdadır. Belki de şu an, o çöküntünün içerisindeyiz. Bu hususta, başımızı iki elimizin arasına alıp da **“ne haldeyiz ve neden böyle olduk?”** diye düşünüp gereğini yapmanın zamanı çoktan geçmiştir!

İşbu ahvalin içerisinde, **“Elhamdülillah müminim, Müslümanım!”** diyen bir şahsın; **“Ben bu işin neresindeyim, bizzat fâili miyim, yardım edeni miyim, seyreden miyim? Yoksa, inancımın yönelen tehditlere karşı kararınca kararınca bir mücadelenin içerisinde miyim?”** diye kendini sıygaya çekmesi de iman etmiş olmanın bir gereğidir, diye düşünmekteyiz.

Allah Teâlâ, tarih boyunca İslam toplumunun ve Milletimizin birlik ve beraberliğimizin mayası olmuş İslam itikadımızı, Ehl-i Sünnet inancımızı bozmak isteyen art niyetlilere fırsat vermesin. Ümmet-i Muhammed’i, milletimizi ve neslimizi sapmaktan ve saptırmaktan muhafaza eylesin. Amin!

08.02.2024

**Dr. Ahmet GELİŞGEN**

[www.ahmetgelisgen.com](http://www.ahmetgelisgen.com)